

## **Min fritid**

Når man har sagt ja til at være politiker, har man samtidig også sagt ja til at undvære de mange fritidsinteresser.

Den fritid, der er tilbage, bruger jeg meget gerne sammen med min familie.

Når tiden tillader det, bliver det ind imellem til en tur i biografen, en tur i teatret eller til en koncert sammen med familie eller venner.

Gennem årene har vi besøgt store dele af Europa (vest-). Men vi har foretrukket de nordiske lande og af dem mest Norge.

## **Vandreture**

Fra 1990 har vandring i De norske Fjelde været vores foretrukne sommerferie-mål. Det at få lov til at tage rygsækken på nakken og gå op, hvor træerne ikke kan gro og opleve den vilde natur, den dybe stilhed, renheden og friskheden og få lov til at bruge sig selv, og så være helt alene med sine tanker. Det er en utrolig vigtig ballast at have med på arbejde og i det politiske liv. Vi har også haft fornøjelsen af at prøve at vandre ud i ødemarken i Grønland med et lille bitte telt og alt mad i rygsækken til en uge (jeg har sat et par billeder ind under Mit liv i højre side Grønland 2002 vandretur med telt, som du kan se).

Og Færøerne er det også lykkedes at få besøgt flere gange, se under Mit liv i højre side Færøerne 2003.

Senest er det blevet tid til flere besøg i Alsace og vandretur i de østrigske Alper og nogle dage i Tjekkiet.

## **Sejlbåd**

Men i 2001 købte vi en sejlbåd, som vi kan bo i, så nu er det blevet de danske farvande, vi sejler tynde. Det er meget den samme følelse af at være alene med sig selv, som på vandreturene. Det er bare blevet lidt mere mageligt.

## **Stadig vandreture**

Men vandreturene kan vi ikke undvære, så i uge 39, 2005 blev de gamle vandrestøvler fundet frem og pudset, og så tog vi af sted igen til Norges fjelde. Norge var klædt i utroligt flotte efterårsfarver. Se billederne under Mit liv i højre side Ta-fjellet Norge Efterår 2005. Vi har efterhånden fundet en model, hvor vi tager til fjellet i Norge i uge 39, hvor efterårsfarverne er helt ekstreme og sneen stadig ikke er noget, der har lagt sig permanent.

## **Nordfyns Turistforening**

De 2 nordfynske Turistforeninger blev for kort tid siden nedlagt og en ny Nordfyns Turistforening så dagens lys. Det har været hårdt arbejde at få den nye struktur på plads og få økonomien til at hænge sammen.

## **Otterup Museumsforening**

Midt i perioden, da Otterup Turistforening blev nedlagt blev også min plads i Otterup Museumsforening nedlagt. Det var nogle spændende år, men også meget frustration om, hvilke muligheder den lokale museums-tanke har fremover.

## Otterup Kunstudvalg

Kunstudvalget blev nedlagt ved kommunesammenlægningen, men kunstudvalgets sidste store beslutning blev ført ud i livet, derfor dette lille tilbageblik.

Her arbejdede vi bl.a. med udsmykning af kommunen, herunder Otterup By. Det seneste forslag vi arbejdede med var udsmykningen af rundkørslen mod Odense. Jørgen Meier Larsen kom med den idé, at rejse 3 granitsøjler på en (grav)høj for at symbolisere, at vi har begravet Otterup Kommune og de tre popler, men også at tre kommuner vokser sig sammen til én kommune. Du kan selv fortsætte symbolikken.

Herunder en skitse af Jørgen Meier Larsen hurtigt ridset ned på bagsiden af min dagsorden til et møde i maj 2005 i Kunstudvalget



Desværre er Kunstudvalget ikke genopstået i Nordfyns Kommune, og dermed har kunsten fået vanskeligere vilkår. Kommunalbestyrelsen har dog besluttet at afsætte ½% af anlægssummen ved nyopførelse af kommunale bygninger til kunstnerisk udsmykning, men desværre efterkommes dette ikke i fuld udstrækning.

## Andre projekter

### Otterup Geværfabrik

For nylig blev Otterup Geværfabrik solgt til en ny selvejende institution for 1,- kr. og vejen er nu efter mange års arbejde endelig lagt til et borger-/kulturhus, et tiltag, som i rigtig lang tid har stået meget højt på ønskelisten.

### **Marina ved Hasmark**

Jeg havde meget gerne set, at vi kunne få tilladelse til at få bygget en marina i Hasmark-området, men desværre er Skov- og Naturstyrelsen ikke særlig varm på idéen. Hasmark kunne ellers blive et fantastisk turist-kraftcenter med ny campingplads, marina, fjernelse af ruinen Perlen, sommerhuse og alt det andet, som foregår i området. Måske en golfbane (den er i regionsplanen). Det ville være rigtig godt med en marina også.

### **Vikinger på Fjorden**

Et andet emne, som jeg har arbejdet meget med, er at få et projekt med bygning af et vikingskib til Odense Fjord og meget gerne til Klintebjerg, men desværre er Skov- og Naturstyrelsen heller ikke umiddelbart varm på den idé. Det grønne område foran ishuset i Klintebjerg er nu pludseligt blevet særligt EU-beskyttelsesområde. Oprindeligt er det overskudsjord fra bygningen af Otterup Skole. Jeg har ikke opgivet endnu, og måske skal projektet placeres et andet sted, men det vil aldrig blive med så god en placering som i Klintebjerg.

### **Det nordiske venskabsbysamarbejde**

Gennem mange år har samarbejdet mellem nordiske venskabsbyer i Gl. Bogense og G. Otterup Kommuner været en vigtig og givtig udveksling af ideer, venskaber og besøg. Desværre er dette arbejde nu alene overladt til Foreningen Norden og pengene på det kommunale budget er fjernet. Dette er meget trist, da vi i Norden har et langt større fællestræk mht. sprog, kultur osv. med hinanden, end vi har med nogen anden nabo. Hvis dette går i glemmebogen, vil fællesskab sættes over styr og det unikke ved Norden vil helt forsvinde.

### **En passion for billeder**

Én fritidsinteresse har jeg bibeholdt. Jeg er meget optaget af alt, der kan fotograferes, og det kan næsten alt. Derfor bliver det også til mange tusinde billeder om året. Billeder er en rigtig god måde at slappe af på. Både på jagten efter det rigtige og gode motiv, men også foran skærmen, når det rigtige skud skal justeres på computeren.